

Stichting Renuka Nepal

Plein 1945 nr. 9
1755 NH Petten
0226-381209
KvK nr. 37134171

Rabobank nr. 1047.75.610
IBAN nr. NL25 RABO 0104775610
BIC code: RABO NL 2.U

www.stichtingrenuka.nl
renuka_nepal@yahoo.com

Renuka's ko Chiththie



December 2011, jg. 5, nr. 23

Voor alle donateurs een warm Namasté vanuit Nepal!

Sinds 18 oktober jl. verblijf ik (Rineke) in Nepal. De bedoeling is dat ik hier ongeveer 5-6 maanden zal vertoeven, omdat het waterproject uitgevoerd gaat worden. Om u een beetje indruk te geven waar ik verblijf, eerst wat sfeerverhaaltjes.

s' Morgens na het opstaan drink ik met mijn Nepalese familie, in de lemen keuken, een kop Nepalese chiya, dit is thee met melk en kruiden. De komende dag wordt dan meestal doorgenomen, welk werk er gedaan moet worden. De buffalo is dan al gemolken en de melk is gekookt, de melk van de vorige dag wordt in dezelfde keuken gekarnd. De boter, karnemelk en yoghurt is van heel goede kwaliteit, omdat alles telkens goed wordt schoongemaakt. Ik hoef dus in de supermarkt niet te zoeken waar de biologische yoghurt staat!!



Deze keer werk ik overdag niet op het land, omdat er veel voorbereidend werk is gedaan voor het waterproject. Mijn familie had daardoor geen tijd om verschillende soorten groenten te zaaien. Dat maakt het leven voor hen extra duur, omdat ze nu alle groenten moeten kopen. Veertien dagen geleden heb ik knoflook gezaaid en dat begint al op te komen.

's Avonds na het eten van de daahl baath, de special Nepalese maaltijd, zitten we bij het open vuur, op de grond, in dezelfde keuken bij het open vuur, omdat de ochtenden en avonden vochtig en koud zijn in dit jaargetij. Bij schemerig licht zitten we genoeglijk te luisteren naar elkaars verhalen. Dikwijls valt het licht uit, waardoor je de gezichten soms vaag kunt onderscheiden. Niemand maakt zich druk om het uitvallen van elektra! Daar kunnen wij nog wat van leren toch?

's Nachts waakt Baloe de hond, hij ligt elke nacht voor mijn deur. Bij onraad, blaft hij iedereen wakker, maar soms komt een leopard ook te dicht bij het huis en de buffalo, dan treedt Baloe op. Mijn familie komt soms ook het warme bed uit, en zij maken dan dezelfde natuurlijke geluiden als de dieren, eigenlijk een vorm van territoriumgedrag. De mensen zijn hier nog één met de natuur en leven er ook mee. Ik begin ook steeds dichterbij te komen. Enkele malen zijn we naar de waterval gelopen/geklommen, onze waterbron, dat neemt een groot deel van de dag in beslag. We nemen niet altijd iets eetbaars mee. Maar de mensen hier weten feilloos wat je kunt eten, soms wilde vruchtjes van bomen en struiken, soms bladeren. Zo is de trek van onze magen gestild en de dorst gelest met het water van de waterval.



Tot zover wat sfeer indrukken.

Beschermingsmuur schooltje Satrasaya

De muur om het schooltje in Satrasaya ziet er goed uit. Er zijn bloemen gezaaid en een paar boompjes geplant. Deze bomen dragen bloemen. Met de bloemen willen we het onvriendelijke van de muur een beetje laten verdwijnen. Tegelijkertijd komen er veel vlinders op af en dat is weer leuke educatie voor de kinderen. Maar de muur doet zijn werk, er komen geen ongewenste bezoekers meer 's nachts in de keuken. Over de keuken ben ik niet helemaal tevreden, het bovenste deel is uiteindelijk toch niet van



bamboe gemaakt. De afwerking is ook nog niet helemaal goed. In een van de komende weken gaan we vergaderen over de schooltjes. Dat is er nog niet van gekomen omdat het waterproject onze prioriteit heeft.

Montessorie

De training is afgerond en de leidsters kunnen nu laten zien of ze het allemaal goed begrepen hebben. Satrasaya blijkt er iets gemakkelijker mee om te kunnen gaan. Hoewel ze soms wel de neiging hebben om terug te vallen op voor hen het bekende: dus abc etc. Maar met vallen en opstaan komen ze dichterbij en gaan ze begrijpen wat het precies met de ontwikkeling van de kinderen doet. Logisch natuurlijk. Als je zo lang een frontaal systeem hebt gehanteerd, moet dat wel even van de harde schijf gewist worden. Ik probeer hen hier ook in te begeleiden. Ik ben veel betrokken bij het waterproject, maar ga ook met zekere regelmaat naar de schooltjes.

Kleding

De kinderen hebben weer winterkleding en de omtrekken van de kussens zijn na 5 jaar versleten en vernieuwd met vrolijke kleurtjes.



Gember

De gember kan bijna geoogst. Deze gember is bestemd voor de markt en brengt dus geld op voor de beide schooltjes. In het voorjaar gaat er weer nieuw zaad de grond in, want zolang het waterproject niet geïnstalleerd is kan er niet meer dan een keer gezaaid worden. Volgend jaar moet er wel iets anders gezaaid worden, anders raakt de grond uitgeput.



Drinkwater- en irrigatieproject

We zijn gestart met het project, nadat eerst een paar probleempjes opgelost moesten worden. De weg voor de bus is schoongemaakt, althans de struikjes zijn verwijderd. De weg waarover de truck het materiaal moet aanleveren is geëgaliseerd. Gedurende het regenseizoen is hier en daar een deel van de weg onbegaanbaar. In twee dagen is de klus geklaard.

We gebruiken de truck van een van de zoons van de familie, dat bespaart enorm veel tijd. Als je hier materiaal vanuit een stadje moet transporteren kost het een dag om een vrachtwagen te vinden die bereid is je spullen te brengen. Nu gaan we het zelf halen en kunnen het gelijk bijna naar de plek van bestemming brengen. Allemaal tijdswinst.



Elke dag komen er tien lokale mensen werken. Een groep werkmensen staat onder leiding van een van de watercomitéleden. Een supervisor houdt dan weer alles in de gaten. Ik houd de komst van de lokale mensen bij. Een paar mensen werken aan de inname tank, een paar anderen helpen met het ontladen van cementzand uit de truck. Dit gaat allemaal met de hand en een paar werken aan het groter waterreservoir van waaruit de stukken land worden bevoeid. Het land is geschonken door een van de mensen. Hij vindt dat SRN heel goed werk doet en de bevolking helpt. Dagelijks krijgen de mensen een maaltijd geserveerd, klaargemaakt door een van lokale mensen. Ik help hier soms ook bij.

Ook bij het werk draag ik soms letterlijk mijn steentje bij. We hebben in drie dagen veel stenen verzameld en dit is in eerste instantie genoeg voor de eerste fundatie van de grote tank. Er komen uiteindelijk drie verschillende funderingslagen. Er komt heel wat druk in/op de tank door de grote hoeveelheid water. De steen fundering is nu gelegd. Het wordt tastbaar.

Op 18 december is Silanes. Dit special ritueel zal door veel mensen worden bijgewoond, een aantal ook op speciale uitnodiging, zoals mensen van de overheid.

Kerst en Nieuwjaar verblijf ik in Nepal. Voor mij de eerste keer dat ik niet in Nederland ben en dus niet samen met Arnold. Ik heb geen idee hoe ik dat zal ervaren, omdat Kerst hier niet gevierd wordt en Oud en Nieuw valt hier pas in "onze" aprilmaand.



Vanuit Nepal wens ik jullie allemaal heel fijne en sfeervolle dagen. Misschien kunnen we proberen weer even terug te gaan naar de echte Kerstgedachte en vooral de Liefde en dankbaarheid voor- en naar elkaar uit te spreken. Ik wens u, ook namens mijn Nepalese familie en de mensen waar ik mee- en voor samenwerk een Liefdevol 2012 en dat het datgene mag brengen wat u wenst.

Voor het afgelopen jaar dank ik u, ook namens de andere leden van onze Stichting, voor uw fantastische spontane hulp. Het was een bijzonder jaar, door al de activiteiten die zijn georganiseerd en waar zoveel mensen bij hebben geholpen en aan hebben bijgedragen.

Er moet hier nog het een en ander gebeuren, daarnaast is het waterproject gestart, maar het geld is uiteindelijk niet helemaal bij elkaar gesprokkeld. Een van onze donateurs heeft spontaan het gat tijdelijk gevuld, anders kon het project geen doorgang vinden. Dit gat bedraagt €13.000,00. Inmiddels zijn er donaties gedaan, waardoor het benodigde bedrag nu iets lager is..... Maar dit bedrag moeten wij uiteraard weer terug betalen!



Ik hoop dat u ons in 2012 zult en kunt blijven steunen.

Namasté en groeten van Rineke vanuit Nepal.